

Vrijwillige Hulpdienst Heerde

Eens per jaar worden de vrijwillig(st)ers van de VHD in de watten gelegd als dank voor hun inzet.



Onlangs was het weer zover. In een bomvol dorpshuis werd een vrijwilligersavond gehouden waar z'on 200 personen op af kwamen. Een hartverwarmend gezicht, een volle zaal met mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de hulpbehoevende medemens. Waar zouden we zijn zonder hen? Heerde mag zich gelukkig prijzen met z'on grote groep vrijwilligers!

Na de welkomstborrel stond een heerlijk warm/koud buffet klaar en was er een spetterend optreden van het gemengd koor Arioso. Met als hoogtepunt een ode aan alle vrijwilligers van onze Hulpdienst. Op de wijs van " 24 Rozen" van Toon Hermans waren de volgende coupletten geschreven:

*Tweehonderd vrijwilligers hier op een rij
een leuke dirigent en een koor erbij
een heerlijk buffetje warm en koud
koffie met wat lekkers, das niet fout
door deze mensen staat er niemand in de kou
dus 24 rozen,....*

*Honderdvijftig prakkies tegen 12.00 uur
Venten met de broodkar rond het middaguur
Het repair café: hoe fix je dat?
Vrijwillige Hulpdienst: grote schat!
Bedankt dus alle mensen, superman of vrouw
Daarom groot applaus, daarom groot applaus,
daarom groot applaus voor jou.*



Na het laatste nummer van het optreden riep dirigente Jenny van Ark de aanwezige vrijwilligers op om te komen zingen in haar koor, waarop de



voorzitter van de VHD de koorleden opriep om vrijwilliger bij de VHD te worden. Met een beetje geluk hebben we binnenkort dus een grote groep zingende vrijwilligers! Hoe dan ook, we kunnen mede dankzij enkele sponsors en de fantastische medewerking van het beheerders van "De Heerd" het echtpaar Roke terugzien op een geslaagde vrijwilligersavond.