

## Vrijwillige Hulpdienst Heerde

*Tafeltje Dekje, ezeltje strek je en knuppel uit de zak.*

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van of gelezen over dit sprookje van Grim.

Wat betreft Tafeltje Dekje: de heer Tessemaker (zie foto) maakt via de Vrijwillige Hulpdienst Heerde al vanaf september 1991 gebruik van deze maaltijden-service!!

Daarmee is hij in Wapenveld de absolute recordhouder. Reden voor de VHD om hem te verrassen met een bloemetje.

De "jubilaris" is een rasechte "Padde", hij woont zijn hele leven al op dezelfde plek aan de Wapenvelder Kerkweg in Wapenveld.

Ooit begonnen als dagloonwerker bij verschillende boeren, daarna in de bouw werkzaam geweest en als laatste nog een aantal jaren in de groenvoorziening bij de Felua.



De heer Tessemaker maakt dagelijks - met uitzondering van het weekend - dankbaar gebruik van Tafeltje Dekje, en is zeer tevreden over de kwaliteit en de bezorging van de warme maaltijden.

Op de foto overhandigt vrijwilligster Alie Nijmeijer de bloemen. Deze bloemen zijn in de eerste plaats voor de "jubilaris", maar toch ook een klein beetje voor Alie, want die bezorgt de maaltijden al bijna 25 jaar met veel plezier op dit adres!